

Datum: 11-10-2023

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over: Gods dag eren

Het volk van Israël is onderweg van Egypte naar het land wat de Heere God aan hen beloofd heeft. Omdat het een hele lange reis gaat worden hebben ze niet genoeg aan het eten wat ze hebben meegenomen, ze zullen honger krijgen en moeten sterven van de honger. Maar de Heere God zorgt voor het volk van Israël, Hij zorgt voor eten. Iedere morgen vallen er korrels naar beneden, en van deze korrels kun je brood maken. De mensen noemen het manna. De mensen pakken dit manna op en maken er brood van. Je mag zoveel pakken als je nodig hebt voor 1 dag, zegt de Heere God, morgen zal ik weer nieuwe geven. Je mag het dus niet bewaren. Als de mensen het wel bewaren is het de volgende dag niet meer lekker, het stinkt, je kunt het niet meer eten. Dus elke dag zorgde de Heere God voor nieuw brood. Behalve 1 dag voor de rustdag, in de Bijbel was dat de Sabbat, gaf de Heere God geen brood, dan moesten ze voor twee dagen brood bakken. Want de Heere God wilde niet dat de mensen op de rustdag aan het werk waren. Op onze rustdag, de zondag mogen we rusten van ons werk, van school en alle dingen waar we druk mee zijn en mogen we luisteren naar wat de Heere God ons wil vertellen. Zondag is een dag voor de Heere God. Daarom staan op zondag ook de deuren van de kerk open, om hier samen te luisteren naar de woorden uit de Bijbel, het woord van God. De Heere God weet precies wat we nodig hebben, wat is Hij goed voor ons.

De leertekst is:
Gedenk Gods dag, dat u die heiligt (Exodus 20:8)

Opdracht:
Zoek deze letters op in deze tekening en kleur hem daarna heel mooi.

Streep de letters door die je hebt gevonden.

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (**25 oktober**) inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt!

Als je de Bijbeltekst kunt opzeggen krijg je ook een extra punt!



G	E	D	E	N	K		G	O	D	S		D	A	G		
D	A	T		U		D	I	E		H	E	I	L	I	G	T